



KNU
September

DEN
2015



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
38 Årgang
Nr. 382

Fødselsdage i september 2015

Tove Nielsen

3. september

Lene Jørgensen

13. september

Redaktionen ønsker tillykke

Mange tak for opmærksomheden, jeg fik i forbindelse med min hospitalsindlæggelse.

**Med Gildehilsen
Birthe**

Kære gildebrødre
Mange tak for de smukke hortensia som I glædede mig med da jeg kom hjem fra hospitalet.
De er plantet ude i haven og jeg glæder mig over dem mange gange hver dag.
1000 tak.

På snarligt gensyn
Med gildehilsen
Hanne

Kære Gildebrødre
Mange tak for opmærksomheden i forbindelse med min fødselsdag.

Det glædede mig meget, at i betænkte mig med et gavekort, som jeg har købt nye håndklæder for.

Med gildehilsen
Alice

Ingrid er ikke mere hos os.

Torsdag den 13. august 2015 gik Ingrid bort omgivet af sine kære.

Ingrid var født i Jylland med stærk tilknytning til Struer, hvor far og bror arbejder hos B&Q.

Ingrid blev uddannet som sygeplejerske, og var rigtig dygtig og vellidt af sine kollegaer. Mange år blev det til i hjemmeplejen.

Ingrids store kærlighed blev Heine, der som driftig bygningsingeniør havde nok at se til, og altid havde store planer både i arbejdslivet og i Gildelivet. Henrik og Jette kom til i ægteskabet.

Ingrid blev optaget i Sct. Georg Gildet den 11. januar 1995 og efterfølgende væbner den 11. november 1998.

Selvom livet ikke altid var let; mærkede man det aldrig på hende. Hun var altid positiv og nød at være i gildet, hvor hun havde mange venner.

Hun var medlem af ”frimærkebanden” i mange år, og nød det sociale samvær dér, indtil helbredet satte en stopper for det.

Det blev til mange gode timer sammen med Ingrid, selvom helbredet drillede i de senere år.

Men Ingrid gav aldrig op. I foråret 2015 fik hun udskiftet sofagruppen til lettere møbler, hun havde mod på livet.

Efter tabet af Heine den 19. juli 1993, havde Ingrid stor glæde af Jette og hendes to piger Sara og Rie, som bor i Slangerup.

Henriks to piger Christina og Elisabeth med hustru Mon bor i Thailand.

Så dem nåede Ingrid ikke at hilse på. Helbredet strakte ikke til den lange rejse.

Vore tanker går til de efterladte og savnet af Ingrid.

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2015 kl. 18:00
Meget gerne via E-mail**

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
51 96 30 99

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape@hoxbroe.com
47 17 70 32

*Tak til alle i
Sct. Georgs Gildet i Ølstykke.*



*Mange tak fordi I var med til at gøre vores
guldbryllupsdag til et dejligt minde.*

Tak for gaver og kort.

Med gildehilsen

Jytte og Kai



Gildet har modtaget en sommerhilsen fra vores fadderskabsbarn, P. Dilli. Han skriver, frit oversat, følgende:

Min kære sponsor.

Kærlige hilsener fra jeres sponsor barn.

Jeg håber, at I og jeres familier har det godt. Jeg er glad for, at kunne meddele jer, at jeg er rykket op i 10'ende på grund af jeres generøse støtte og bidrag til mine studier. Jeg har fået gode karakterer ved mine eksaminer.

Jeg er meget taknemmelig for den hjælp, som I har givet mig gennem breve og for gaver til mine studier.

Jeg beder altid til gud for ikke at blive syg.

Vi havde en sommerlejr for alle de sponsorerede børn. Den opmuntrede os virkelig til at bruge alle vore talenter medens vi var der.

Endnu en gang tak for jeres hjælp og opmuntring til mine studier.

Idet jeg takker jer

Jeres sponsor barn
P. Dilli



Dåseringe - det kan blive til noget

Den 25. april 2015 fik vi besøg af Familien Klargård fra Ledøje Smørum Gildet, som medbragte ualmindelig mange dåseringe.

Ringene var sorteret i blanke og farvede og lagt løst i plasticposer. Ikke på snor eller lignende, det driller.

Tænk - familie, venner, gildebredre og mange andre hjælpere havde afrevet 14,6 kg. dåseringe.

- 100 dåseringe vejer ca. 27 gram
- 1 liter dåseringe vejer ca. 293 gram
- 1 kg. Indeholder ca. 3.700 dåseringe

Så der er afrevet ca. 54.020 dåseringe - et meget flot resultat.

En rigtig stor tak til alle involverede for det de mange dåseringe.

Under arbejdet dukkede der en guldring op med 3 børnetænder isat.

Leif Klargård sendte ringen over til deres datter i Jylland, som efterlyste en ejermand.

Efter 1 a n g tid meldte en lykkelig ejerkvinde sig, og hun blev glad genforenet med sin ring.

BEMÆRK

Dåseringe modtages gerne, og afleveres videre til en gildebror i Hørsholm Rungsted Gildet.

Alice og Povl-Erik



Mange familiefædre i Nord Thailand er blevet hjulpet med en benprotese.

Når de arbejder i rismarken og kommer til at træde på en gammel landmine eller bliver bidt af en giftslange, kan de miste et ben, og da er hele familiens eksistens truet.

Der indsamles også dåseringe i Spanien, Frankrig, England, Tyskland, Norge og Sverige.
I flere lande, f.eks. USA, Canada og Australien indsamles der ringe, og indtægterne fra salg heraf går til f.eks. kørestole.
I Brasilien går indtægterne til at støtte unge kvinder med børn til at få en uddannelse.
Man har ønske om at starte hjælpeprojekter op i Laos og Cambodja.



En overfladisk betragtning!

Da jeg var dreng, var min loyalitet og tilhørsforhold stærkt bundet til gaden, som jeg boede i. Drengene i min gade havde opgør med drengene i nabo gader. Det foregik ved at vi bevæbnede os med kæppe og så stod vi ellers og truede af hinanden. Nogle enkelte gjorde udfald, men oftest kom de voksne og sendte os hjem.

Da jeg kom i puberteten, var min loyalitet og tilhørsforhold stærkt bundet til byen, som jeg boede i. Drengene i min by havde opgør med drengene i nabo byer. Når vi var til bal på byens hotel, 'forsvarede' vi vores bys piger mod de 'fremmede' drenge. Det foregik ved, at 2 kamphaner gik udenfor og slogedes om 'retten' til en pige – det skete oftest med brydetag og næveslag mod hoved og mave, mens vi andre fra begge lejre så på og sørgede for, at slagsmålet gik retfærdigt til. Når den ene var nede og overgav sig, gik vi alle ind i hotellet igen, overvåget af udsmiderne. På det tidspunkt havde pigen, som man slogedes om, som regel fundet sig en anden 'sheik' – hun gad da ikke dette macho pjat.

Nu er jeg flyttet fra byen og min loyalitet og tilhørsforhold til den er ren nostalgi.

I nutiden er min loyalitet og tilhørsforhold stærkt bundet til Danmark og det, som jeg opfatter som dansk. Jeg vil ha' det dårligt med, at skulle undvære kartofler, rødkål, sovs og flæsketeg ligesom Jul og andre danske traditioner står højt på min ønskeliste.

Tænk, hvis jeg blev nødt til, at flygte til et sted, hvor omgivelserne ikke tolererede det levevis, som jeg er opvokset med !

Tænk, hvis man der ikke kunne forstå mit sprog, og dermed det jeg siger, og at man tramper på mine værdier som dansker !

Der skal godt nok meget til, før jeg frivilligt forlader familie og land og sætter livet på spil, for at komme til det sted.

Den situation er der desværre mange der vælger, fordi magthaverne i deres lande ikke afgør tvistigheder på samme vis, som vi gjorde, da jeg var dreng.

Med gildehilsen

Kai

Anna Rasmussen skriver stafetten i oktober 2015



Gildemøde



9/9 2015



Gruppe 5 inviterer til gildeårets første møde 9 sep.
kl. 19.00 på Græstedgård

Nogle unge spejdere fra Erik Harefod gruppe kommer og fortæller om deres store oplevelse på Verdens Jamboreen i Japan

Vi starter mødet med at få lidt af spise og efter foredraget slutter vi af med kaffe.

Pris 50 kr. + drikkevarer

Tilmelding senest **6. september**

Lis 26 53 01 69 eller b.l.larsen@cdnet.dk
Lisbet 47 17 51 35 eller lp.hovgaard@mail.dk

