

# Gildehal 10. november 2010



Gruppe 5 inviterer til gildehal på Græstedgård

Der vil være vandrehal fra kl. 18.30 og gildehal kl. 19.00.

Efter gildehallen kommer Ida Høgsted  
Og fortæller om sit arbejde med en  
spørgeskemaundersøgelse i Ghana

Pris 40 kr. drikkevarer til de sædvanlige priser

Tilmelding senest 2. nov. til

[b.l.larsen@cdnet.dk](mailto:b.l.larsen@cdnet.dk)

Lis og Benny 47 17 80 75 / 26 53 01 69 / 23 24 99 50



## DEN KNU November 2010



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

33. Argang

Nr. 334



# Ø fød sels dage i n ovember

Fællesløbet den 3. okt. 2010

Kaj Normann Andersen  
Anne-Grete Langgaard  
Annie Andersen  
Ove Søtofte

10. November  
22. November  
22. November  
29. November

Redaktionen ønsker tillykke



Kære gildebrødre.

Mange tak for gaverne og besøgende til min fødselsdag, det var dejligt at så mange kom forbi.

Mange gildehilsner  
**Tove**



En af posterne sættes op



Der ledes efter onkel Joakims table lykkeskilling med en minnesøger.



Årets vinderhold kåres.

# Husk!



## Har I husket ?? .....



at sætte kryds i kalenderen søndag, den 14. november ?

Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk Flygtningehjælp. Vi håber, at rigtig mange af jer kan den dag for jeres indsats gør en stor forskel for de mange flygtninge, der får gavn af de indsamlede penge. I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til os eller ved at gå ind på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: [www.flygtning.dk](http://www.flygtning.dk). *VI MÅNGLER INDSAMLERE* – så skulle du kende nogen ikke gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæde vi os til også at høre fra dem. De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil ”stemme dørklokker” behøver ikke at holde sig tilbage – vi får helt sikkert brug for deres praktiske hjælp ved udlevering og modtagelse af indsamlingshøser og optælling af de forhåbentlig mange penge.

Med gildehilsen

Lis Larsen  
Tlf. 47 17 80 75 / 26 53 01 69  
e-mail: [b.l.larsen@cdnet.dk](mailto:b.l.larsen@cdnet.dk)

Derefter serveres en buffet og kaffe

Pris kr. 100,- excl. drikkevarer  
der kan købes til særdeles rimelige priser

Tilmelding til Ulla Frederiksen

[ulla.jorgen@frederiksen.mail.dk](mailto:ulla.jorgen@frederiksen.mail.dk)

Tlf. nr. 4497 7238

Betaling: Reg.nr. 1551  
Kontonr. 3357025362  
Senest 1.11.2010

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederiksund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32

OBS.  
Hjemmesiden: [www.ølstykkegildet.dk](http://www.ølstykkegildet.dk)

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. november 2010 kl. 18.00  
Meget gerne på diskette eller via E-mail



## Velfærdsydelser 2010

At skrive Stafetten og på den måde få mulighed for at dele mine tanker med andre skærper helt naturligt mine sanser og fremmer glæden ved at være en del af Øststykket gildet.

Når vi i skrift og med taler ønsker at komme i kontakt med vores omgivelser, så har vi uden at bemærke det, accepteret en kultur, som langt tidligere end i Danmark fandtes mange andre steder i Europa.

Resultatet af denne kulturelle integration har med tiden udviklet sig til noget af det bedste af det, vi kalder det danske særpræg – eller Danmark med velfærd.

Men der findes ingen roser uden torn, så jeg har derfor valgt et tema, hvis tilstedeværelse i samfundet har optaget mig en del - Det er **vor opfattelse af velfærd og vor tilgang til velfærdsydelser.**

Langt de fleste gildebrødre vil kunne nikke genkendende til citatet ”**Den, der har evnen, har også pligten**”. Med evnerne følger efter min mening også en pligt og et ansvar til at gøre sit bedste og ikke ligge andre til last, måske en lidt konservativ tankegang, men stadig brugbar.

Læser vi avisler, lytter til radio eller ser TV, føles det som om storstedelen af danskerne i forhold til fornævnte udsagn tilsyneladende er helt og aldeles uden evner og som følge deraf heller ikke er udstyret med nogen form for pligt. Over halvdelen af danskerne er på passiv, offentlig forsørgelse og betegner derfor sig selv som tilhørende en svag gruppe i samfunden.

Nu kan man jo spørge sig selv om, hvor svage grupper der egentlig er tale om, da vi for størstepartens vedkommende taler om raske og arbejdsduelige mennesker, der på trods af dette har et eller flere karakteristika, som gør, at de kan placeres under kategorien svag.

Det kan for eks. være folk, der vælger at få børn og derfor skal have en check ind ad øren. Folk der tager en statsbetalt uddannelse er også en klart udsat gruppe, som derfor skal have en direkte pipeline til statskassen for ikke at tale om dem, der bare fylder 60, de skal naturligvis også ukritisk have lov til at trække sig tilbage på statens regning – det mangledo da bare.

Med så bred en definition på svage grupper falder størsteparten af den danske befolkning, unset om de ønsker det eller ej, ind under kategorien svag med en dertil hørende ret til at udvise ”Skal ha’ men-talitet”. De færreste stiller spørgsmålstegn ved om de er svage, for-

hem siger da nej til at modtage penge uden modydelses, man har vel sine velerhvervede rettigheder.

De mange offentlige ydelser har skabt en ny social klasse, som kunne kaldes velfærdsjunkieme. De dominerer den offentlige debat og vælter sig i en rus af klynken og hylen i medierne rundt omkring i samfundet for der at finde nye muligheder for et velfærdsfiks af de skattekroner, som tilbydes af velfærdspusherne – politikerne, der fremstår som de ypperste, når der skal inddrives stoffer, der sikrer politikernes fortsatte forbliven i systemet.

Seneste skud på stammen er ældrechecken, som skal gå til de dærligst stillede ældre. Det viser sig imidlertid, at kun et fåtal af dem, som modtager checken er berettiget til at modtage den.

Man kan stille sig spørgsmålet, hvad der gør denne gruppe svag bortset fra at nogle personer i denne gruppe har en særlig svag karakter – blandt andet på bekostning af psykiske syge, som lever en hengemt og kummerlig tilværelse, fordi de ikke er i stand til at råbe højt nok i debatten.

Foruden et økonomisk problem så har vi her også med et pinligt demokratisk problem at gøre, som næppe får megen omtale i dagens aviser, hvor de fleste sikkert vil spejle sig i **egen selvfors্তালse og velfærdsstatens højlighed**.

Alligevel føles det som om, at disse nuværende strømninger i samfundet støtter argumenterne for at indføre en ny politisk og mental justering, så vi ikke springer vores fællesskab i stumper og stykker. Kan vi ikke fortsat være åbne og ærlige og samtidig bevare vor selvstændighed og velfærd – samtidig med at vi skruer lidt ned på vor egoism?

Alle relationer ændres eller tilpasser sig tiden og den verden vi lever i, hvor noget går tabt og andet kommer til. Det afgørende er at vi er omstilingsparate og skaber nye relationer, der binder os sammen som familie og/eller som gildebrødre. Vi skal også være med til at udvikle **vort gilde til et fællesskab, der passer til den tid vi lever i og det velfærdsystem vi trods alt er stolte af.**

Vort velfærd må vi ikke sætte over styr, vi skal fortsat være sociale, ændringsparate og ansvarlige, også når det gælder vores svageste medborgere. Ellers ender vi som et fattigt folk i et forskrækket bureaukrati, midt i vor materielle velstand.

Lad mig afslutte med ønsket om, at vi i gildet prøver at forbedre det fundament, der indeholder den gensidige ansvarlighed for os selv og andre – og starte den moralske oprustning vi har savnet i mange år.