



GILDEMØDE

12. september kl. 1930
på Græstedgård.

Aftenen byder på et kvalificeret gæst på

fremtidens natur i Danmark.

Om indholdet i orienteringen henvises
til omtalen inde i bladet.

Der serveres en let anretning + kaffe/the

Pris ca. kr. 40.-

Vin, øl og vand til sædvanlige priser.

Tilmelding senest den 6. september til

*Anne-Grethe Tlf. 47 17 46 43
eller til*

Lisbet og Peter Tlf. 47 17 51 35

Gruppe 5



KNU

September

DEN

2007



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

30. Årgang

Nr. 302

Årsmødeselsdage i september

Per Holdrup
Tove Nielsen
Per Pedersen
Lene Jørgensen

1. September
3. September
8. September
13. September

Redaktionen ønsker tillykke

Høstnat igen igen.

På sidste gildeting blev der nedsat et høstnatvalg. Dette har bestemt, at Gildet igen i år deltager i høstnatten den 7. september i tiden 1600-2100 og igen sammen med spejderne. Høstnatten arrangeres af Ølstykke Erhvervsforening, og den er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed den første freddag i september. Arrangementet foregår i centrum af Ølstykke Stationsby, og det trækker almindeligvis virkelig mange mennesker. Der er masser af høsttilbud fra de handlende, udstillinger, underholdning og andre spændende ting for børn og voksne.

Sammen med spejderne vil vi få tildelt et område nogenlunde midt på den renoverede del af Rådhus Allé. Nøjagtigt hvor vides endnu ikke.

Formålet med vor deltagelse:

- * Markere Gildet i lokalsamfundet
 - * Udbygge samarbejdet med spejderne
 - * På sigt at kunne udvide Gildet med nye gildebrødre.
- Vi håber, at de fleste af jer vil kigge forbi, evt. give en hånd med og se, hvad vi har fået lavet. Vi synes selv, at det er spændende.

Med gildehilsen
Høstnatudvalget.

At arbejde i ”udlandet” medførte også nogle praktiske sprogproblemer som f.eks. da vi i stedet for kalkunbryst fik leveret hele kalkuner. Dette problem blev dog klaret af Per H., som på professionel vis skar de frosne kalkuner ud i passende størrelser, så spejderne kunne få dem stegt over bålet.

Sidste nyt – Projektets administrator Lis kan med stolthed meddele at vi har overholdt budgettet.

Da gildets arbejdsopgaver var så omfattende, blev der kun lidt tid til at opleve spejdernes dagligdag og aktiviteter, men I kan selv læse lejravisen Myggestikket på hjemmesiden Ege-divisionens Sommerlejr 2007.

Samarbejdet med spejderne og indbyrdes mellem gildebrødre er et nøgleord for, at en lejr af denne størrelse kan fungere, men vi må også samtidig acceptere, at tonen godt kan blive lidt skinger, når der er tryk på. Det er min opfattelse, at alle bidrog efter bedste evne, og at alle fik deres forventninger til divisionslejren 2007 opfyldt.

Tak til alle for en dejlig sommerlejr
Poul



Det var med store forventninger at 13 gildebrødre fra Ølstykke - samt Nils og Evy fra Ledøje-Smørum gildet havde set frem til perioden 28 juni til 7 juli 2007, hvor vi havde lovet spejderlederne fra DDS at tage ansvar for al planlægning og udlevering af mad og drikke til over 400 spejdere og ledere samt tilberedning af mad til de 40 hjælpere, som deltog i Ege-divisionens sommerlejr på Gethø Gård.

Det store forsyningsprojekt, som havde været mere end et år under forberedelse blev indledt med forlejreren den 28 juni, hvilket var årsagen til at man denne dag kunne se en karavane af campingvogne fylde op på landevejen mellem Ølstykke og Helsingør på vej mod Sverige.

Fra Helsingør fortsatte karavanan endnu 165 km, før vi var fremme i Småland og kunne begynde at indrette vores underlejr, som havde både vand og el. Det var mere end man kunne sige om basis- lejren, hvor spejderne skulle bo. Den havde hverken drikkevand eller el og lå i øvrigt 2 km fra underlejren ude i den mest vidunderlige svenske natur omkranset af søer.

Denne afstand mellem underlejr og basislejr er vel nok en af de største logistiske og praktiske udfordringer, som gildet nogensinde har påtaget sig - tænk blot på at der 3 gange dagligt skulle pakkes (de rigtige madvarer) til 400 spejdere samt drikkevand og saft og det hele skulle transporteres 2 km ad våde skovstier for at blive udleveret.

Det bliver i alt til 8400 portioner, som er blevet fortæret, tilsat 7052 liter saftevand samt alt nødvendigt drikkevand, som blev transporteret i Nils Polakekspres (bil).

Det skal også bemærkes at ude i den fri, våde, smukke og vindblæste natur i basislejren påtog Tove, Mogens og Anne Grethe sig at oprette et feltkøkken og få det til at fungere, så de kulinære resultater på trods af de barske vilkår, kunne måle sig med de bedste restauranter.

Som en ekstra bonus til de travle spejderledere blev der endvidere i madteltet oprettet en natcafé, så der blev mulighed for afstresning med musik og sang i de sene natteimer, når roen havde sænket sig over lejren.

Invitationen til fællesløbet kan findes på gildets hjemmeside.

Med gildehilsen

Poul Erik Jørgensen

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2007 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32

Stafetten Tove Nielsen

Historien om en gammel Dame

Del 2

Der er længe siden i har hørt fra mig, men det er ikke ensbetydende med, at jeg er opgivet. Nu stod jeg der næsten nøgen, og så tog han en saks og klippede ca. 16cm. af mine skørter, som om jeg skulle til at være lårkort. Da blev jeg godt nok vemodig.

Tidens tand havde mørnet mig, sagde de, og så snakkede de noget om rust. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Svejseværket kom frem, og jeg fik svejset noget nyt plade i, der blev bukket og slebet. Sikke en larm og efter alt dette blev jeg sat ud i kulden med frost og sne. Nu stod jeg bare der med et tyndt tæppe over mig og frøs.

Her efter var det understellets tur. Det var blevet sandblæst, grun-det og malet.

Samtlige dele, der lå forskellige steder, skulle nu monteres. Armene havde fået nye led, stænger, repareret og huller boret. Motor efter-set, gearkasse adskilt og lejer udskiftet, pedaler og aksel repareret og jeg ved ikke alt det der var lavet og nu skulle det hele samles.

Det var blevet forår og solen kommet på himlen, og jeg skulle tilbage på mit gamle understel igen. Det føltes rart at komme tilbage igen og ind i varmen. Noget af mit stamtræ blev udskiftet, jeg var blevet noget mør i panden. Nu hvor der er kommet varme i luften, skal jeg have ny make up, jeg var jo blevet noget grå her på de sidste år, og havde fået en masse røde pletter. Jeg tror det var skarlagensfeber de kaldte det. Nu skulle der nye farver på, moden skifter jo. Og når jeg skal se ung ud igen, må man jo følge moden.. Nå skidt, dem der har set mig siger at det klæder mig godt.

Nu fik jeg hældt olie på, det havde han hentet i en klub, hvor andre af mine søskende også får olie fra, benzin på tanken kom der også, og lidt strø, så jeg kunne komme i stødet. Vupti og der var gang i det gamle hjerte igen, Jeg skulle ikke skubbes ud i det fri mere. Nu kan jeg selv bevæge mig.

Jytte Normann Andersen skriver stafetten oktober 2007

Gruppe 2 vil her fortælle om et dejligt og spendende gruppemøde, der blev holdt den 20. juni udenfor hjemmet.

Gruppen skulle møde kl. 18.00 hos Birgitte. Her viste det sig, at vi skulle ud på en hemmelig mission. Inden vi tog af sted, nød vi et par glas juice og snacks, men fik ikke at vide, hvor turen gik hen.

Madkurven med drikkevarer var pakket og vi fulgte efter Birgitte i biler. Det viste sig, at vi kom til den gamle bydel i Farum. Det første indtryk var Farum Kirke, der er den ældste og mest bevarede bygning. Kirken er fra 1100-tallet og bygget af rå og kløvede kampesten. Kirketårnet er bygget i 1400-tallet.

Herefter gik vi til Farumgård, der er en gammel hovedgård, der helt tilbage i 1300-tallet ejet af biskoppen i Roskilde...Jens Rosigaard **Farumgård**. Men i 1370 nævnes første gang som alvgård under Roskilde Bispestol. Hovedbygningen er opført i 1706 ved Frederik Dieussart.

Da Farumgård er privat ejet er det ikke muligt at se det indefra.

Fra 2003 er Farumgårds ejer Kresten Andersen Bergsøe.

1759 til 1768 er ejeren Christian Ditlev Reventlow.

Turen gik herefter gennem Farumgårds smukke naturpark med en masse skulpture og fandt et dejligt spisested helt ned til søen, hvor vi sad og nød udsigten og den dejlige medbragte madkurv.

Af tilskuere kom en flok ænder og hilste på.

Herefter kørte vi igen efter Birgitte og turen gik til Spejdernes Genbrug i Farum. Til stede var frivillige medhjælpere, der fortalte om det godgørende formål samt viste os rundt i den store hal, hvor der fandtes alt lige fra nispesnåle til møbler.

Som afslutning på en dejlig af ten fik vi serveret kaffe med kage.

Gruppe 2. Birthe.





Fællesløbet 2007

I skrivende stund er sommeren vendt tilbage og søndag den 7. oktober

synes lidt langt væk. Men pludseligt er den her og så skal spejderne udfordres i det årlige Fællesløb.

Derfor mødes vi, kære gildebrødre, den dag kl. 0830 ved spejderhytterne, for fællesløbet kommer i år til at foregå på og omkring Spejderengen.

Medbring kaffe, the, kop, kniv og evt. madpakke.
I får morgenmad og efter løbet is, vand/øl.

Fællesløbet starter kl. 1000 og skal være afsluttet kl. 1530.

Alle poster planlægges af udvalget og detaljer vedrørende historier, opgaver og materialer meddeles snarest.

Vi håber at rigtig mange gildebrødre og spejdere melder sig til løbet.

Med gildehilsen
Fællesløbsudvalget

I et stykke tid skete der ikke mere, fru'en og herren var taget på ferie. Efter en måneds tid, kom jeg så frem i lyset igen, og fik en sidste gang lak. Nu skulle jeg ud og mænge mig med de andre; men nej, jeg var ikke færdig nok endnu. Nu skulle jeg have noget nyt stof på mine søder, så det måtte de skrive hjem fra mit fædreland, og det er rigtigt flot, nu kan jeg jo nok se, at det gamle var meget slidt, så nu syntes fru'en, at jeg er blevet meget flot. Hun har lovet, at jeg får et flot blondestof på mine skuldre, så jeg ikke bliver forbrændt. Det er jo når sølen kommer højt på himmelen, at jeg rigtigt skal vises frem. Nu begynder de at forske i min stamtavle. Jeg er født i Præstø den 28. juli 1930 (H4329). Men som barn var der en periode hvor jeg ikke måtte lege med de andre. Men den 5. maj 1945 kom jeg til at hedde H427. Det havde jeg så til den 19. december 1973, hvor jeg så fik DM 29 001. Da der er en anden bruger af H 4329, har jeg den 2. maj 2006 fået H 427 tilbage.

Og så en dag i november blev jeg kørt ud, vasket, smurt ind og gnedet. Nu skulle jeg ud og vises. Det var jeg stolt af, så jeg artede mig pæn. Nu glæder jeg mig til at møde nogle af mine søskende i den kommende sommer.

Med gildehilsen Tove



Fremtidens natur i Danmark.

Som det fremgår af dette blads bagside vil Gruppe 5 den 12. september sætte fokus på det punkt i gildeloven, der handler om at værne naturen og vore nationale værdier.

Denne aften kommer Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) for at orientere os om fremtidens natur Danmark. Rikke er i Naturfredningsforeningens ansvarlige for fremtidens natur i kommunerne, landbrugspolitik og national naturplanlægning. Hertil kommer, at hun har redigeret og er medforfatter til bogen.

”Fremtidens natur i Danmark”.

Hovedpunkter i orienteringen vil være besvarelse af spørgsmålet om, hvad DN vil, om hvordan disse ideer føres ud i livet, hvordan kommer Danmark til at se ud? hvad med klimaforandringerne,

spiller de en rolle? Landbruget og naturen, hvad kan der gøres? Gruppen har inviteret vore gildebrødre fra Ledøje-Smørum Gildet samt relevante sagsbehandlere fra Egedal Kommune.

Kommunerne har jo overtaget ansvaret for miljø, naturpleje, naturgenopretning m.v. fra de nu nedlagte amter.

Kom og hør nærmere den 12/9.

Gruppe 5



Kære Gildebrødre:

Vibeke Raae
Kirsten Ahrendt
Alice Høxbroe
Peter Ahrendt
Povl-Erik Høxbroe

Tak for jeres åbne ansøgning i Knuden juni 2007-udgaven, hvori I foreslår, at Gildefonden sender kr. 10.000,- til Rødding Højskole, øremærket til lydæmning i spisesalen.

Vi er helt enige i, at vi er mange i Ølstykke Gildet, som har nydt og har haft et stort udbytte af at deltage i Gildernes Højskole på Rødding Højskole og vi er også enige i, at spisesalen trænger rigtig meget til at få forbedret akustikken.

Vi må imidlertid desværre meddele, at vi ikke kan imødekomme jeres ansøgning, hvilket vi begrundet med:

at Gildefondens formålsparagraf alene giver mulighed for at yde støtte til spejdermæssige eller humanitære formål. Et tilskud til Rødding Højskole finder vi ikke kan betegnes som hverken et spejdermæssigt eller et humanitært formål, men vel nærmest som et kulturelt formål.

at vi ved at bevilge et øremærket tilskud vil stille Rødding Højskole i en vanskelig situation, idet en lydæmning af spisesalen nok ikke kan udføres for kr. 10.000,- og hvor skal højskolen så skaffe resten af pengene fra ?

Da I har valgt ultraditionelt, at offentliggøre jeres ansøgning i Knuden, har vi besluttet at vort svar vil blive indrykket i næste udgave af Knuden.

Med gildehilsen

Ølstykke Sct. Georgs gildefond